



opgericht in 1979

TCA NIEUWS, de nieuwsbrief van de TOERCLUB ABCOUDE Jaargang 4, nummer 2, maart 2024

Henks hartenkreet



TC Abcoude tijdelijk voorzitterloos – functie vacant

Zoals jullie weten hebben we in januari de algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering is Hans als voorzitter afgetreden en is Lars tot het bestuur toegetreden. Wie de voorzittersfunctie bekleedt wordt onderling door het bestuur bepaald. Na enig beraad hebben we besloten de voorzittersfunctie nog maar even vacant te houden: Wim heeft het hartstikke druk met een baan (die officieel geen baan is, maar wel alle aandacht vereist), Dirk-Robert voelt er niet zoveel voor, Lars is nog druk bezig met zijn studie en als Henk het zou doen zou er weer een nieuwe penningmeester moeten worden gezocht. Dus we gaan maar even voorzitterloos door het leven. Wel hebben we onderling afgesproken hoe we deze periode zullen functioneren (agenda maken, communicatie met de leden en naar buiten en dat soort zaken). Over enige maanden – na de zomervakantie – gaan we bekijken of dit zo werkt en gaan we hier verder over nadenken.

De zondagochtendrit

Op de algemene ledenvergadering is het rijden van de zondagochtendrit geëvalueerd. Er is toen besloten om niet meer in twee groepen te starten. Voortaan is het gewoon weer om 9.00 uur straten voor iedereen.

Een ingrijpende wijziging is dat we met het ingaan van de zomertijd **starten bij Ollie's!** Dat zal wel even wennen worden want we zijn allemaal gewend om al sinds 1648 (Vrede van Munster) bij De Eendracht te starten, dus dat wordt nog wat. Maar ook hiervan zullen we via de ritten-app in het begin melding doen. Het komt dus goed.

Wel hebben we besloten dat de liefhebbers van 'relaxed toeren' ook gewoon om 9.00 uur vertrekken. Het staat iedereen vrij om voor zichzelf uit te maken of hij/zij met de 'gewone' groep meegaat of met een gemiddelde van 23 à 24 km per uur op zijn gemak gaat rijden. Ook is het denkbaar dat bij een hele grote opkomst de 'gewone' groep zich na een tijdje opsplijt, zodat echt iedereen aan zijn trekken kan komen. Na afloop nemen we dan nog een versnapering. Degenen die per se alcoholhoudend bier willen drinken doen dit bij De Punt, de anderen wellicht bij Ollie's. Dat staat iedereen natuurlijk vrij (maar bedenk wel dat Ollie's ons sponsort, zou ik zeggen).

Wims wijsheid



De laatste bestuursvergadering ligt alweer twee weken achter me, en de schone taak een stukje voor de nieuwsbrief schrijven ligt nog voor me. Een belletje van Henk terwijl ik de croissants afbak in de dorpswinkel 'Henks' doet mij beloven deze direct na de winkeldienst te schrijven. Dan nog even de inspiratie krijgen en een paar aansprekende onderwerpen bedenken.

Woensdagavondrit

Ik begin maar met de komende woensdagavond ritten die bij het ingaan van de zomertijd weer gereden gaan worden: Lars vindt ons rondje niet helemaal lekker. Vooral het deel langs de N201. Na wat tegensputteren van mij besloot het bestuur dat Lars een alternatief mag introduceren. Mijn 'voorwaarde' dat hij niet langer dan 50 km mag worden, brengt geen gewicht in de schaal. Laat u dus verrassen op de woensdagavondrit. We beginnen woensdagavond 3 april, zoals gewoonlijk vanaf De Eendracht om 19.00 uur en eindigen bij De Punt in Baambrugge. De eerste keer rijden we gezamenlijk een verkennende rit, in de volgende ritten splitsen we ons net als verleden jaar weer in twee groepen. Ik hoop op veel mooi weer en een grote opkomst. En: neem gerust een introduc e mee.

Nou hoor ik jullie denken: waarom vertrekken we op woensdagavond w l bij De Eendracht - en niet bij Ollie's? Nou, dat heeft te maken met het gegeven dat Ollie's op woensdag gesloten is. Aan alles is dus gedacht.

De duurzaamheidsmarkt

We stonden met TCA op zaterdag 23 maart op de duurzaamheidsmarkt in Abcoude. Dirk-Robert en ik hebben ons letterlijk opgeofferd: we hadden een kraam toegewezen gekregen op de windhoek van de dorpskerk. Een gure noordwester met zo nu een dan een vlaag hagel teisterde ons. En waarom op een duurzaamheidsmarkt aanwezig? Nu, die vraag werd ons nogal eens gesteld. Maar wat is er nu duurzamer dan fietsen op een niet door een hulp motor aangedreven fiets? Daarom dus,  n om onze club wat meer in de bekendheid te brengen.

Om de middag een beetje leuk door te komen was er een competitie 'zo snel mogelijk banden wisselen'. Daar werd zowaar nog behoorlijk gebruik van gemaakt, met een echte strijd om de hoofdprijs. Dat was een TCA-wielershirt, wel van een oude lichter maar dat mocht het fanatisme van de bandenwisselaars niet drukken. Glorieuze winnaar werd Gerard Reijn die recent meereed met de openingsrit. Gerard is nog aspirant lid maar misschien heeft het shirt hem nu over de drempel geholpen om lid te worden van TCA. Hij kan in ieder geval het goede shirt aantrekken.



Aspirant-lid Gerard Reijn in gevecht met een velg.

Mededelingen

- Voor de zekerheid ook bij de mededelingen: vanaf zomertijd vertrekken we zondags bij Ollie's. Ook mensen die relaxed willen toeren onder inspiratie van Henk F. vertrekken dan met een ander en korter rondje.
- We hebben nog geen foto's ontvangen van trotse Burkinafasezen in onze wielershirtjes. Zodra we die ontvangen zijn jullie de eersten die ze te zien krijgen. Veel dank nog aan degenen die royaal de poeplap trokken om de portokosten te betalen.
- Komende zondag 31 maart gaat de zomertijd in. We starten dan om 10.00 uur (dan mis je niet een uurtje slaap). Daarna starten we 's zondags om 9.00 uur. Ook hier komt nog een appberichtje over.
- We kregen vele blijken van waardering voor Hans' nieuwe filmrubriek. In deze nieuwsbrief de 2^e aflevering, waar Hans opnieuw twee bijzondere films bespreekt. Namens alle film liefhebbers: hartelijk dank, Hans!
- De verassingstocht over de Posbank eindigend bij Hans van Kessel (oorspronkelijk in april) wordt naar een nader te bepalen datum verschoven.
- Dan even in het kader van de AvG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Mocht iemand bezwaar hebben dat hij/zij op de website van de Toerclub herkenbaar wordt weergegeven, dan dit graag melden bij secretaris Dirk-Robert.

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender voor de rest van dit jaar ziet er als volgt uit:

6 april	Veenendaal-Veenendaal	140 Km
7 april	8 van Abcoude	40-60-100 Km
13 april	Amstel Gold Race	140 Km
5 mei	OHW	60-120 Km
19 mei	100 Km van Abcoude	100 Km
16 juni	Verrassingstocht	70-100 Km
21 juli	Verrassingstocht	70-100 Km
7 september	Verenigingsdag	
8 september	Memorial tocht	60 Km
12-15 september	Buitenlandrit	
22 september	Herfstrit	80 Km
3 november	Snertrit	60 Km

Hans' hobby



In de vorige (eerste) filmrubriek besprak ik vijf films. Deze keer maar twee. De tijd sinds de vorige nieuwsbrief is nogal kort; ik kan niet ontkennen dat het verzoek van Henk mij enigszins overviel. Bovendien draaiden er de afgelopen weken niet veel films die ik wilde zien en ging mijn aandacht ook nog eens wat meer uit naar andere activiteiten, vooral op de fiets. Het clubseizoen is begonnen en de Amstel Gold Race komt eraan en ik wil dan wel een beetje conditie hebben opgebouwd. Bovendien lonkt mijn nieuwe Ridley om bereden te worden. Twee films dus.

Poor Things

Een film van Yorgos Lanthimos met als centrale persoon Emma Stone, die voor haar rol als Bella Baxter een Oscar kreeg. Als je nog niet hebt gezien hoe ze daarop reageerde, moet je het maar even terugkijken op YouTube. Ze lijkt mij een aardig mens.

Stone speelt in deze film echt geweldig, overweldigend. Toen Gladys achteraf wilde weten wat voor film het was en of het iets voor haar was, kon ik alleen maar zeggen 'bizar', 'vreemd', 'Frankenstein'. Ik voegde er wel aan toe 'Je moet hem echt zien want hij is heel bijzonder; je krijgt spijt als je hem niet gezien hebt'. Dat advies geldt ook voor jullie. En blijven zitten, ook als je je in het begin afvraagt waar je naar zit te kijken.

Het is zo'n film waarbij ik achteraf nog eens goed moest nalezen waar het nu eigenlijk over ging; wat ik had gemist; hoe andere mensen hem hadden ervaren.

Heel kort samengevat gaat het over een jonge vrouw. Zij overlijdt, maar wordt weer tot leven gewekt door een, laten we zeggen, wat onorthodoxe wetenschapper, die het brein van haar baby implanteert. Een wetenschappelijk experiment, vandaar de associatie met Frankenstein. In de film volg je haar evolutie van kind tot jonge vrouw, waarbij ze wordt begeleid door een student van de wetenschapper die al haar ontwikkelingen opschrijft. Haar kijk op de wereld is als die van een kind: open, naïef, eerlijk, ontdekkend. Ze kent geen remmingen, ook niet op seksueel gebied. Ze maakt een wereldreis met een nogal louche advocaat. Die reis levert, naast het uitstekende acteerwerk werkelijk prachtige beelden op. Zowel die beelden als de personages houden je aan het scherm gekluisterd.

PS

Ik bemerk dat ik het nog steeds moeilijk vind om deze film zo te beschrijven, dat je hem wilt gaan zien, maar dat moet je echt doen. Anders mis je iets heel moois.

The promised land

De absolute hoofdpersoon in deze film is Mads Mikkelsen. Je kent hem vast wel. Ik kende hem vooral als de schurk Le Chifre, die in Quantum of Solace een spannend potje poker speelt met James Bond (Daniel Craig).

The promised land lijkt gemaakt om te laten zien wat een geweldige acteur Mikkelsen is. Het verhaal speelt zich af rond 1750. Mikkelsen is een oud soldaat (Ludvig Kahlen) die de droom heeft om in Jutland, Denemarken, een groot stuk heide te cultiveren tot landbouwgrond, waarmee hij rijkdom en een adellijke titel beoogt te bereiken. Hij wordt op papier gesteund door de koning. Iedereen die van zijn plan hoort, verklaart hem voor gek. Maar Kahlen heeft een harde kop; alles moet voor zijn droom wijken.

Als het hem lijkt te lukken krijgt hij steeds meer tegenwerking van een arrogante, sadistische landeigenaar die meent dat de heide niet van de koning maar van hem is. Onder zijn druk laten steeds meer helpers Kahlen in de steek. Uiteindelijk blijven er maar twee over: een weggelopen slavin van de landeigenaar en een Roma meisje, waarover Kahlen zich heeft ontfermd, weliswaar met enige tegenzin, want Roma brengen ongeluk.

Er zit nogal wat geweld in de film. De panorama's van de heide met de wolkenluchten en de wisselende seizoenen, die wij als fietsers zo goed kennen, zijn fenomenaal. Half mei ga ik weer in Noord Engeland en Schotland fietsen en ongetwijfeld kan ik dan ook weer de wolkenluchten bewonderen. En, groot voordeel: Schotland heeft vier seizoenen in één dag, dus dat wordt genieten.

Maar waar het wat mij betreft in deze film vooral om draait is de persoonlijke ontwikkeling die Kahlen doormaakt. Hij gaat in de loop der tijd steeds meer inzien dat er veel belangrijker dingen in het leven zijn dan rijkdom en een adellijke titel.

Denemarken zond deze aangrijpende film in voor een Oscar in de categorie 'Beste buitenlandse film'. Maar die Oscar ging naar Zone of Interest, die ik de vorige keer heb genoemd en die jullie natuurlijk allemaal inmiddels gezien hebben. Die blijft wel even hangen.

Voor nu: tot snel op de fiets!