



opgericht in 1979

## **TCA NIEUWS, de nieuwsbrief van de TOERCLUB ABCOUDE** **Jaargang 3, nummer 6, oktober 2023**

### **Overpeinzingen van de voorzitter**



Dinsdag 17 oktober jl. kwam het bestuur bijeen. Opnieuw werden wij in Baambrugge gastvrij ontvangen door Wim met koffie, thee en koek zodat de stemming er al vanaf het begin goed in zat. Er stonden veel onderwerpen op de agenda om te bespreken, zodat ik het vergadertempo er goed in moest houden en al te lange uitweidingen vriendelijk edoch beslist moest afkappen. Desondanks bleef de stemming goed. Ik pik er voor deze overpeinzingen een paar onderwerpen uit.

Bij het bespreken van de activiteiten van de Toerclub werd eerst even teruggekeken op een aantal ritten die de afgelopen maand zijn verreden: de memorialrit, de Lionsrit en de herfstrit.

Bij de memorial rit - ik kon er zelf helaas niet bij zijn - was sprake van een grote opkomst, mede omdat IZV met veel mensen was gekomen. Het was zoals ook in voorgaande jaren een mooie dag die door iedereen zeer werd gewaardeerd. Henk Hagen deed al, zoals van hem bekend uitgebreid, verslag in de appgroep. Vanuit het bestuur wordt in overweging gegeven om de rit volgend jaar nog iets korter te maken, zodat ook de minder geoefende fietser mee kan. Bij deze rit gaat het meer om het samenzijn en minder om het fietsen zelf.

Bij de Lionsrit – daar was ik helaas zelf wel bij - viel het weer, zeker in het eerste uur, vies tegen. Zoals voorspeld kwam de regen met bakken uit de hemel en stond er ook nog eens een frisse wind. Ik reed goed ingepakt naar het Dr. van Doornplein, waar iedereen schulde onder wat maar voor handen was om een beetje droog te blijven. Ik verwachtte dat er van de Toerclub niemand anders zou komen opdaven (we hebben immers een hoog percentage mooiweer-rijders) en dat ik snel weer naar huis kon gaan voor iets aangenaams, zoals het lezen van een boek. Ik had echter buiten Edwin, Pim en Willem Jan gerekend. Dus moest ik alsnog met deze drie hardrijders door de grauwe polder buffelen. Gelukkig werd het droog en kreeg Edwin een lekke band zodat ik weer wat op adem kon komen. Later reed ook Jozien nog een ronde.

Dirk-Robert had een prachtige herfstrit uitgezet met een stuk langs de Vecht door Oud-Zuilen waar ik nog nooit was geweest. En dat allemaal met ideaal fietsweer en koffie en taart op het vaste

terras. In het licht van al dit moois viel de opkomst wat tegen.

Wat de vaste ritten op de zondagochtend betreft: het plan van het bestuur om in twee groepen te fietsen, zodat iedereen aan zijn trekken komt, kan als mislukt worden beschouwd. Alleen de groep die om 09.30 uur vertrok voor een wat kortere afstand was redelijk bezet. Het bestuur wil nog niet meteen de conclusie trekken dat er kennelijk alleen behoefte is aan een latere vertrektijd en/of een kortere afstand. We zullen het onderwerp op de ALV agenderen om jullie meningen en wensen te peilen.

En dan de woensdagavond: Wim is tevreden, dus zijn wij het ook. De opkomst is hoog en er wordt behoorlijk gedisciplineerd gefietst. En er blijven veel mensen napraten bij De Punt, belangrijk voor de sociale cohesie binnen de club! Dus daar gaat Wim in 2024 gewoon mee verder.

Op zondag 5 november a.s. is alweer de laatste officiële clubrit: de snertrit. We finishen bij De Punt waar enkele tafels zijn gereserveerd. Het bestuur heeft besloten om uit de clubkas de erwtensoep en één drankje te betalen. Als dat geen reden is om te komen ... Verdere consumpties zijn overigens voor eigen rekening. Hopelijk zit het weer een beetje mee, komen er veel leden fietsen en blijven we verstoken van lekke banden. Die waren er namelijk bij de vorige editie iets te veel. Informatie over de rit volgt nog. We proberen de route op de website te publiceren. Het tempo zal zodanig zijn dat iedereen mee kan. Kun je niet fietsen, kom dan in elk geval naar de afterparty in De Punt.

Wat gaan we doen na de snertrit? Hoewel het aantal fietsers na de snertrit afneemt en de aandacht gedeeltelijk verschuift naar de ijsbaan, willen we toch zo vaak als mogelijk doorgaan met het winter rondje (Nieuwer Ter Aa, Wilnis, Mijdrecht). Ik zal jullie daar na 5 november elke week aan herinneren.

In het verleden waren er altijd leden die 's winters bij Axel Koenders hun conditie bij hielden met spinning en cardio training. Het belang daarvan mag niet worden onderschat, zeker met de vorderende gemiddelde leeftijd. Het bestuur vraagt zich af of er nog steeds behoefte bestaat aan deze trainingen en of er alternatieven zijn, sinds Axel al weer lang geleden is gestopt. Hoe kijken jullie daar tegen aan? Voelen jullie daarvoor? Enig idee waar dat zou kunnen tegen een redelijk tarief?

Pim en Wim hebben het initiatief genomen om als groep deel te nemen aan de Amstel Gold Race. Jullie hebben erover gelezen in de app-groep. Team Ollie's TC Abcoude. Uiteraard rijden we dan in onze gloednieuwe outfit. Opvallend veel leden hebben zich al aangemeld, hunkerend om de Keutenberg en andere wereldberoemde bergen weer te bedwingen. Pim treedt op als ploegleider; Wim regelt de overnachtingslocatie. Dat geeft veel vertrouwen. Als je op de site van de AGR een account aanmaakt en je emailadres aan Pim doorgeeft, stuurt hij je een uitnodiging om toe te treden tot het nu al illustere team.

Hetzelfde tweetal buigt zich over de mogelijkheid van een buitenlandrit in 2024. Hopelijk kunnen we op de ALV met wat meer informatie hierover komen.

De afgelopen jaren organiseerde de Toerclub nog maar één NTFU-tocht: de Acht van Abcoude. In 2023 werd deze vervangen door de Honderd van Abcoude (of 103 volgens Lars). In 2024 gaan we weer twee NTFU-tochten organiseren! Op zondag 19 mei 2024 wordt de tweede editie van de Honderd van Abcoude verreden. Op zondag 7 april 2024 herleeft de Acht van Abcoude - dat was

een grote wens van Dirk-Robert en mij. Dat de Honderd in 2023 niet was gepijld, maar alleen kon worden gereden met GPS, bleek geen enkel probleem. Zonder het tijdrovende pijlen moet het mogelijk zijn om als Toerclub Abcoude minstens twee ritten te organiseren en in latere jaren misschien nog wel meer.

Ook voor in de agenda:

De *nieuwjaarsreceptie* vindt plaats op zondag 7 januari 2024. We denken nog na over de locatie. Misschien doen we het deze keer eens niet in het Viscentrum, maar in de Sprong (Sporthuis Abcoude) of in de Vijf Bogen in Baambrugge. Dat horen jullie nog.

De *Algemene Leden Vergadering* is wel in het Viscentrum. We mikken op dinsdag 16 januari 2024. Ook hierover volgen in de tweede helft van december nadere informatie en stukken.

De *verenigingsdag* in 2023 ging niet door. Voor 2024 staat hij wel in de planning en wel op 7 september 2024. De Toerclub werd opgericht op 25 juni 1979, dus vieren we volgend jaar ons 45-jarig jubileum.

Tot ziens op de fiets en sterkte voor de leden in de lappenmand.

Hans

## Mededelingen

- De voorzitter mag dan in het voorgaande stuk klagen over het slechte weer tijdens de Lionstocht, de deelname van een paar leden heeft de clubkas toch mooi € 134 opgeleverd.
- In de nieuwsbrief van augustus stond Henk Hagen stil bij de leden die ons ontvallen zijn. In dit verband werd ook Roel de Vries genoemd. Wat blijkt? Roel de Vries is springlevend: hij tikte Henk bij Albert Heijn op de schouder! Kortom, er is niet alleen slecht nieuws.
- De kledingactie (waarover elders meer) in verband met het nieuwe shirt is een groot succes. Bestellen kan niet meer. Wij hopen de nieuwe shirts en andere kledij op de nieuwjaarsreceptie te kunnen uitreiken.
- Bent u al gevaccineerd of geboosterd tegen het nieuwecaravan-virus? Het is zeer besmettelijk. Johan en Wim zijn er door getroffen. Johan heeft een nieuwe Eriba. Wim hield niet voldoende afstand en zit nu met een T@B. Kom niet te dicht bij hen in de buurt – het loopt in de papieren!



- Het is herfst, hergeen betekent dat de blaadjes gaan vallen. Maar helaas niet alleen de blaadjes, ook Pim, Wim en Dirk de G. zijn behoorlijk onderuit gegaan, Pim en Dirk (gewoon) van de fiets en Wim van zijn ladder. De mannen zijn aan het herstellen van hun niet geringe kwetsuren. Wij wensen ze veel sterkte.
- Ook Ronny is gevallen - maar dan meer *ten prooi* gevallen – en wel aan een longembolie (stolsel) waardoor zijn fietsvakantie in Frankrijk in het water viel. Ronny moet nu enige tijd rustig aan doen, maar komt – en dat is zeker – sterker dan tevoren terug. Ook Ronny wensen wij natuurlijk een voorspoedig herstel toe.
- Op dinsdag 17 oktober verschenen er maar liefst acht (!) deelnemers aan de start van een ad hoc georganiseerd ritje van de appgroep Relaxed Toeren. Het was prachtig weer en iedereen heeft genoten bij het inspirerende en het relaxte kopwerk van Henk H. (die er na afloop in zijn kilometerhonger nog een privé-lusje aan vast knoopte).

## Tochten en activiteiten

Het overzicht van de tochten en activiteiten, dit jaar en volgend jaar, is tot nu toe als volgt:

<i>Datum</i>	<i>Naam tocht</i>	<i>(Start)locatie</i>
5 november	Snertrit	Eendracht
7 januari	Nieuwjaarsreceptie	Nog te bepalen
16 januari	Algemene Ledenvergadering	Viscentrum
7 april	Acht van Abcoude	Ollie's
19 mei	100 van Abcoude	Ollie's
7 september	Verenigingsdag	Nog te bepalen

## Wims wijsheden



*Hoe gaan we TC Abcoude in de markt zetten?*

Al eerder schreef ik dat we leden moeten werven om onze Toerclub te laten voortbestaan. Nu ik ongeveer een half jaar bestuurslid ben blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het is net als bij bedrijven die in een neergaande spiraal zitten. Rode cijfers omzetten naar zwarte cijfers is een uitdaging die moeizaam verloopt met vaak persoonlijke gevolgen en veel gedoe. Hoe krijg je dan een Toerclub die leden verliest en er vrijwel geen bij krijgt, weer in een opgaande spiraal?

Voorafgaand aan het schrijven van dit stukje heb ik met ons jongste lid Lars uitvoerig gesproken over hoe we onze club weer omhoog kunnen stuwen. Lars is lid van Skits een studentenvereniging die elk jaar weer nieuwe leden moet werven om de uitstroom van afgestudeerden op te vangen. Daar kunnen we best van leren, denk ik.

We waren het er al snel over eens dat een stukje in de krant met een prachtige foto (dat dan wel niet aanspreekt om een jongere doelgroep te bereiken. Daarvoor moet meer uit de kast worden gehaald.. Om te beginnen foto's die de doelgroep (man, vrouw en X, van 20 tot 50 jaar) aanspreekt. Ik heb ze niet dus wie wel een mooi fotobestand heeft van de TCA stuur het naar Lars.

Lars wil de website graag vernieuwen en aansprekender maken. Dat is geweldig, maar met een mooie website alleen zijn we er niet. Ik werd afgelopen week op Facebook zo ongeveer gebombardeerd door IJclub Baambrugge om lid te worden van jeugdschaatsen en om recreatief of met licentie te gaan schaatsen. Op Facebook zitten wij niet, maar dit medium is bij uitstek geschikt om berichten te plaatsen met een plaatselijk bereik. Instagram kan ook helpen.

### *Hoe verder?*

Ik wil met Lars en nog wat leden inspiratie en ideeën opdoen door een uitvoerige sessie te houden, waarbij we met elkaar de acties die kansrijk zijn gaan invullen. Dus sta niet verbaasd als ik aan de telefoon hang om je te vragen mee te denken en iets te doen over voor de toekomst van onze mooie club.

En niet vergeten: er zijn nieuwe bestuursleden nodig. Niet alleen om de tent te bewaken maar ook om TCA weer te laten groeien. Denk er niet alleen over na, maar doe het ook!

## **Henks hartenkreet**



### *Meuk*

Jullie weten het nog: in augustus werd ter gelegenheid van onze nieuwe sponsor *Ollie's Coffee & More* een nieuwe kledingsactie gelanceerd. We hebben dit bewust in de nazomer gedaan omdat we dan in het voorjaar van 2024 in de nieuwe kleding kunnen rijden. Want een kledingronde is een tijdrovende klus.

We kunnen gerust van een groot succes spreken: we gaan een stuk of vijftig shirts met korte mouwen bestellen, een flink aantal shirts met lange mouwen en verder nog broeken (lang en kort, mét of zonder zeem, wel/geen bretels), windbrekers en windjacks. In totaal gaat het om een kleine 5 mille aan handel. Om eerlijk te zijn hadden we niet op een dergelijke belangstelling gerekend, maar het is absoluut verheugend.

Nu kent succes in de regel vele vaders, maar in dit geval is er toch echt maar één vader en dat is onze eigen Henk Hagen. Hij verdient het om eens in het zonnetje gezet te worden want deze krasse

knar (als we hem zo voor de afwisseling mogen noemen) is werkelijk nergens te beroerd voor. Hij heeft jarenlang genotuleerd, organiseert toertochten in stille delen van het oosten van ons land, fungeert zo nu en dan als deurwaarder bij achterstallige contributie, helpt arme weduwen in nood en verzorgt al sinds jaar en dag het bestellen en leveren van de kleding. En dat is geen sinecure. Heel nauwgezet werkt hij de bestellingen uit en spoort zo nodig deze of gene aan tot verduidelijking.

Er kan immers van alles fout gaan want er zijn heel veel artikelen en heel veel maten. Het gemiddelde toerclublid staat bekend als een kritische consument. 'Ik heb de verkeerde zeem', 'mijn broek flubbert al na één keer wassen', 'de naden van mijn achterzakken laten los' of 'kijk en ruik, ik krijg mijn zeem niet schoon' is een greep uit een aantal veel gehoorde klachten. Mensen geven hun maten vaak niet door of weten niet meer wat ze precies besteld hebben. Genoeg voor een gewoon mens om tureluurs van te worden, maar zo niet voor lankmoedige Henk.

Even wat anders: er zijn leden die menen geen nieuw tenue nodig te hebben. Zo is er een niet nader te noemen lid (Willem den H. van 82 lentes) die het argument hanteert dat hij nog kasten vol met kleding heeft liggen. Ja, uit de jaren zestig! En zoals (toch) genoemde Willem zijn er meer. Alles wordt met alles gecombineerd – de gemiddelde lapjeskater krijgt er een stijve van.

Dan is dít hét moment om afscheid te nemen van al die meuk, weg met die lelijke oude rommel! Maar ... hiermee wordt zeker niet bedoeld *weggoien*, want dat is niet duurzaam en dus zonde. Ook oude rommel mag best wel een tweede leven leiden.

Wij willen zodra de nieuwe kleding er is een actie organiseren om de meuk in te zamelen: alle shirts en broeken die je al jaren niet meer gebruikt of hopeloos gedateerd zijn (maar niet versleten). Deze kleding komt dan terecht bij renners uit arme landen waar we dan een jong talent vrolijk reclame voor café-restaurant De Eendracht kunnen zien maken of voor Axel Koenders' Fit Service. Over deze actie horen jullie te zijner tijd meer. En wie regelt dit?

Jawel: Henk Hagen

Henk F.

